

ERIK ASKEJ
Marselis Boulevard 32, 3.
8000 Århus C
Tlf. 86 19 23 93

Århus, 9. januar 1995

Kære Peter Krøger

Ja, tilfældigheder styrer tit verdens gang, som du skriver, og denne gang altså klassebogen til mig.

Det var en stor oplevelse at gense bogen efter så mange år, og masser af minder om en forgangen tid dukkede op.

Tak fordi du tænkte på, at jeg måske ville være interesseret i at gense den, hvad jeg i høj grad var.

Jeg kan fortælle dig, at Kjestrup er død for nogle år siden. Han var mellem en gruppe lænere, bl.a. mig, der blev ved med at mødes jævnligt i vores otium, som heldigvis er travlt, og som jeg nyder i fulde drag.

Jeg forstår, at I har aftalt at mødes i 2011. Det er nok ret problematisk, om jeg kommer til at opleve det, og om jeg i givet fald kan genkende jer. Men lad os se!

Skulle du inden komme forbi, er du velkommen, hvis du kommer på visit her.

Med venlig hilsen



Århus, den 24. september 2001

Kære Ole og Peter

Jeg var meget glad for gennem Karen Helms at modtage hilsenen fra jer, og jeg tænkte straks tilbage på den gode klasse I gik i, og som jeg var meget glad for. Det var også den, der i 1986 holdt 25 års jubilæum, så jeg er meget spændt på, om den store succes gentages i år, hvor I jo har 40 års jubilæum.

Jeg håber, at I begge hygger jer og har det godt i livet, som det kommer og går med gode og mindre gode oplevelser. Sådan er det i hvert fald for mig, selv om jeg er blevet en gammel mand på 77 år.

De venligste hilsener til jer begge fra



Erik Aske

Marselis Boulevard 32, 3. sal. th.
8000 Århus C
Tlf.: 86 19 23 83

Vor kære

Erik Askel

* 27. juli 1924

har fået fred

Hospice Søholm, den 14. februar 2003

**Hans Oluf
Per og Else**

Bisættelsen finder sted fra
Sct. Pauls Kirke
onsdag den 19. februar kl. 13.00

Erik Askel

Forhenværende viceskoleinspektør, sproglærer Erik Askel, Stavtrup, er død, 78 år.

Erik Askel voksede op på Trøjborg. Han blev kontoruddannet hos Jyllands Frøhandel i Vestergade, hvor han blev, indtil han kom til Bruun og Sørensen. Her gik det op for Erik Askel, at han ville noget helt andet med sit liv.

Han tog til København og blev student på et år. Derefter blev han optaget på seminarium i Århus, hvorfra han blev færdig som lærer. Han til Ny Munkegade Skole, hvor han avancerede til viceskoleinspektør. Han fortsatte sit virke på skolen, til han nåede efterlønsalderen.

Allerede i 1951 startede han som sproglærer ved FOF, hvor han primært underviste i engelsk. Her fejrede han 50 års jubilæum i 2001. Samme år måtte han dog bøje sig for sygdom og trække sig tilbage fra aftenskolen, hvor han i godt 25 år også var medlem af bestyrelsen. Han underviste bl.a. et hold af engelsk-kursister, som kom i over 20 år. På dette, meget trofaste, hold udviklede han et solidt netværk af gode venner, men det gjaldt i øvrigt alle steder, hvor han havde sin færden.

Erik Askel var en farverig, glad og givende person. Han har skrevet et utal af sjove og rammende festsange både på dansk og engelsk. Hans elskede søster, som nu bor i Florida, har han besøgt flere gange. I USA var man ikke kendt med at synge fest- og lejlighedssange, før Erik Askel kom med sine egne kompositioner. Siden har hans tekster været meget efterspurgt.

Uanset hvor han traf mennesker, var han oprigtigt interesseret i at vide noget om dette menneske og det liv, som gemte sig bag personen. Andres lykke og trængsler forstod han. Han har altid været et tillidsvækkende og omsorgsfuldt menneske, og han udviklede sig i stadig mildere og endnu mere humanistisk retning med alderen.

Erik Askel havde ingen forståelse for diskrimination eller for den uret, mennesker kan finde på at forrette mod andre. Han byggede sit eget liv på gensidig tillid, udvikling, morskab og lærdom.

Erik Askel forblev ugift. Han efterlader få, men meget nære slægtninge samt en betydelig vennekreds. E.A.P.

Vor kære far
svigerfar, morfar og farfar

Vagn Aage Rønlev

er stille sovet ind den 7. december 2002

På familiens vegne
Claus og Kirsten

Bisættelsen finder sted fra Åbyhøj Kirke
torsdag den 12. december kl. 13

han desuden den store fornøjelse at komme med orkestret på turné til Færøerne og nød den livskvalitet, som orkestret repræsenterede.

Vagn Aage Rønlev blev enkemand i 1983, da hustruen Bodil døde i en alder af 56 år. Parret havde fejret sølvbryllup, ligesom de opnåede at blive forældre til en søn og datter. Hertil kommer nu også svigerbørn og fem børnebørn.

Efter mange gode år ovenpå en hjerteoperation for 12 år siden, stod han atter over for en stor operation, men valgte selv at takke nej på grund af et svigtende helbred. Vagn Aage Rønlev vandt sin families fulde respekt for dette valg, som han traf, og som han stod ved. Han var hele livet igennem en sand hædersmand og et højt respekteret familiemedlem.

Vagn Aage Rønlev

Folkeskolelærer, frihedskæmper og amatørmusiker Vagn Aage Rønlev, Åbyhøj, er død, 77 år.

Frihedskampen inden for modstandsbevægelsen kom til at betyde meget for Vagn Aage Rønlev, der var lærer fra Lærerseminariet i Århus. Han blev taget af Gestapo i 1945 og måtte gennemleve en meget svær tid, inden han blev sendt til Frøslevlejren. Ved krigens afslutning blev han udtaget som grænsevagt og var med til at afvæbne de tyske soldater, inden han fik lov til at vende tilbage til sin familie og sit hjem.

Fra midten af 1940'erne og frem til 60'erne engagerede han sig fuldt og helt inden for Hjemmeværnet i Århus, hvor han opnåede høj rang, inden han sluttede.

Vagn Aage Rønlev blev født i Vestjylland. Hans far var degn og fik tilbudt en stilling i Ginnerup på Djursland, hvor han selv stod for undervisningen af sønnen.

Efter en tid som landbrugsmedhjælper kom Vagn Aage Rønlev til Århus og blev lærer. Efter et par år på Laursens Realskole, fik han en stilling ved Århus Skolevæsen. Han var frem til sin pensionering lærer på Ny Munkegades Skole, hvor han især underviste i matematik og fysik.

Med sig i bagagen hjemmefra havde han glæden ved musik. Han spillede bas, harmonika, violin og banjo, og var medlem af orkestret "Gamle Venner", som spiller musik "fra dengang før verden gik af lave". Orkestret har optrådt på mange Lokalcentre, ikke alene til glæde for tilhørerne, men i høj grad også for sig selv. Det gode kammeratskab med orkestrets øvrige medlemmer betød meget for ham. De sidste par år havde