

\* **Dødsfald.** Onsdag Morgen er forhenb. Skibsfører Thomas Andreas Thomsen reilpludselig afdøet ved Døden i sit Hjem her i Byen i en Alder af 67 Aar.

Afdøde var født i Bøch pr. Wonsbøl, der er beliggende lidt nord for Haderslev Fjord. Hans første Forbindelse med Fanø fik han, da han i Marts 1883 kom paa Navigationsstolen, som den Gang havde til Huse i Toldbygningen og kun ialt mønstrede 12 Elever. Efter endt Eksamen kom han ud som Styrmand med forskellige Skibe herfra. Han var saaledes Styrmand om Bord hos Kaptajn Math. Svendsen, da Skibet forliste paa Chilesøerne. Efter hvad vi har faaet oplyst, var Thomsen den eneste af Skibets Besætning, der reddede Livet under Forliset, idet det lykkedes ham at komme gennem Brændingen til Vand paa en Dragskump. Senere var han Styrmand med „Casma“ (Kapt. S. H. Sonnenfens), hvilket Skib han efter nogen Tids Forløb fik at føre. Som Kaptajn fik han i Halvfemsjerne, da han kun var 30 Aar, Barken „Thora“, der var Søsterskib til „Emilie“ og det sidste Skib, som blev bygget paa Skibværftet i Nordby. Han vedblev at føre Skib, efter at det var solgt til Hamburc PA 3

Mederiets Vegne afhændede han det senere i i Australien. Det sidste Skib, han førte, var Fernbarken „Ryllemore“ — Søsterskib til „Albert Høeg“ —; med dette sejlede han i adskillige Aar. Men da der saa kom daarligere Tider for Skibsfarten, blev „Ryllemore“ lagt op 1921 og senere solgt. Og saa tog Thomsen ikke mere til Søs.

I de Aar, Thomsen tilbragte herhjemme, efter at hans egentlige Vidsgerning var afsluttet, samlede hans Interesse sig naturligvis først og fremmest om Hjemmet og Bivet der sammen med Hustru og Børn. Men ogsaa udadtil var han virksom. Han var saaledes ved sin Død Medlem af Nordby Sogneraad og Medlem af Stoleudvalget. Arbejdet i dette Udvalg interesserede ham meget, ligesom han i det hele taget altid omfattede Stolen og dens Arbejde med stærk Interesse. Han var i de sidste Aar en stadig Gæst ved Stolens Eksaminer og baade af Børn og Lærere en velset Gæst ved Overhøringerne i de forskellige Fag; hans venlige Væsen og forstaaende Tankegang vakte Børnenes Tillid.

Gennem de senere Aar har Thomsens Helbred ikke været det allerbedste, uden at man dog i egentlig Forstand kunde betegne ham som en syg Mand. Han varetog sin daglige Gerning og sysslede med lettere Arbejde i sin Have indtil Dagen før sin Død.

Afdøde efterlader sig Hustru og fire Døtre. Af Døtrene er de tre gift, og den fjerde er ansat som Lærerinde ved det kommunale Skolevæsen i Esbjerg. Hans eneste Søn døde for nogle Aar siden i en ganske ung Alder.

Begravelsen foregaar i Morgen Efterm. I Provst Nie'sens Fraværelse vil Pastor Benzen fra Esbjerg tale i Kirken.